



FRANS GRAATSMA

80 jaar, lid van Haagse korfbalvereniging ALO

Frans Graatsma, lid van de Haagse korfbalvereniging ALO, is een echte Held van het Amateurveld. Een held op sportsokken, maar wel die van Adidas. Niet alleen sokken van Adidas, al begin jaren 70 was Frans consequent gekleed in Adidas sportkleding. In of buiten het veld, altijd Adidas. Ver voordat Run-D.M.C. dat deed. Graatsma's gehele leven staat in dienst van het korfbal; spelen, trainen, begeleiden, adviseren en besturen.

Als jongen kwam Frans al snel in het eerste team van de oudste korfbalvereniging van Den Haag te spelen. Bij ALO nam hij de juniorenploeg van 1964-65 onder zijn hoede en behaalde met hen een aantal kampioenschappen.

Pubers van rond de 14-15 jaar, in de bloei van hun leven, daar had Frans wel wat mee. Naast het trainen

besteedde hij veel aandacht aan de sociale component in de vorm van een weekendje weg tot het sinterklaasavondje.

Van zijn twee weken zomervakantie gebruikte hij een week om met het jeugdteam op kamp te gaan. Zijn vrouw en kind in een pension om de hoek en Frans op de slaapzaal bij de jongens. Iedere maand regelde hij een ALO-avondje want gezelligheid was belangrijk voor deze sportman. Op latere leeftijd organiseerde hij jarenlang het 'Avondje op zijn Frans'. Speciaal voor de oudere clubleden, rustige muziek, een spelletje en wat dansen.

Op wat latere leeftijd werd hij als trainer ontdekt en maakte hij een opmerkelijke carrière want Frans' kracht was het sociale. Veel verenigingen heeft hij hoger op gebracht. Eind jaren 90 was Frans

de vaste teambegeleider van hoofdklasser Fortuna waar hij met name de dames onder zijn hoede had. Zijn sportieve hoogtepunt had de finale in de Korfbal League van 2012-13 moeten zijn. Frans kon voor het eerst landskampioen worden. Helaas moest hij de Ahoy als verliezer verlaten.

Als je alles wat Frans voor verenigingen, regionale besturen en de koninklijke Nederlandse korfbalbond heeft betekend op elkaar zou stapelen en daarnaast een korfbalpaal van gelijke hoogte zou plaatsen, dan kan niemand, maar dan ook niemand scoren.

Hoewel, met Frans weet je het nooit!

Genomineerd door Frits Wielders